

VELKOMMEN PÅ TUR

Adgang

En tur i Alstrup Krat og Hohøj-området bør starte fra P-pladsen ved Hohøj. Herfra kan det markerede stiforløb følges, og undervejs kan du finde yderligere oplysninger på opsatte informationstavler.

Skov- og Naturstyrelsen ejer et par mindre områder omkring Hohøj og den nærliggende boplads. Alle øvrige arealer er privatejede og adgang sker i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Husk at

- Færdsel kun er tilladt til fods og på cykel ad stier og skovveje.
- Parkering skal foregå på afmærkede P-pladser.
- Henkastning af affald og brug af åben ild er forbudt.
- Hunde skal føres i snor.
- Teltning og overnatning ikke er tilladt.
- Hold afstand til privat beboelse og følg lokal skiltning.
- Undgå slid på fortidsminderne. Følg afmærkede stier.



Udsigt fra Hohøj mod nordøst, maleri af H. Skou ca 1959.

Skovens og overdrevets kulturlandskab

Den afmærkede rute fra Hohøj og gennem Alstrup Krat byder på en stemningsfuld tur gennem et kuperet landskab med afvekslende naturtyper.

I fjordlandskabet ser man stadig tydeligt den tunneldal, som sidste istids gletscher og smeltvand skabte. Fra randmoræneplateauet omkring Hohøj falder terrænet brat mod fjorden i vest og Marenmøllebækkens smeltvandsdal i nord. I Alstrup Krat opleves de stejle dalsider med dybe smeltvandskløfter intenst. Flere af disse har tiltrukket menneskelig færdsel, så de i dag står med ældgamle hulveje i bunden. Det stejle og ujævne terræn har ikke været attraktivt at udnytte i nyere tid, hvorfor størstedelen i dag er skovdækket eller beplantet. Dette er også en af de væsentligste grunde til, at der er bevaret så rige kulturspor i området.

I Alstrup Krat ses en efterhånden sjælden skovtype. Sin specielle karakter med flerstammede, krogede bøgetræer har den fået ved spredt "plukhugst". Det vil sige fældning af enkelte træer især til brug for brændsel. Et træk specielt for det nordlige Jylland er, at når bøgetræer afskæres ved roden, sætter de nye skud fra træstubben – de såkaldte "støds kud". Derfor er mange af træerne i Alstrup Krat flerstammede. Skoven fornyede løbende sig selv ved spiring fra nedfaldne bøg.

Når man i dag fra toppen af Hohøj skuer ud over landskabet mod nord, sløres udsigten af nåletræplantager og skov. Oprindeligt – og indtil i 1960'erne – var udsigten til fjorden næsten ubrudt. Det karakteristiske, gamle overdrevslandskab af hede eller græsgang med spredte træer og buske, som det stadig kan opleves omkring Hohøj, optræder nu kun punktvist i det danske landskab. Overdrevsarealerne, som har rod tilbage i bronzealderen for henvend 3.500 år siden, er i dag afløst af menneskeskabte marker, plantager, vejanlæg og bebyggelse. En rest af de gamle græsgange kan dog opleves lige vest for Hohøj.



Udsigt fra Hohøj mod nordvest, maleri af Mona Rosenberg 1943.

GOD TUR

